

**75 år**



# **Ett bostadshus på Kungsholmen**

**Kvarteret LAVETTEN nr 11**

**1906 ~ 1981**



1924

# Föreningen firar 60 men huset fyller 75!



I februari 1980 fyllde Bostadsföreningen nr 11 kvarteret Lavetten up på 60 år. Vid föreningens årsstämma i mars meddelades, att undertecknad på styrelsens uppdrag skulle sätta samman en jubileumsskrift. Det framkom senare, att huset fyller 75 år 1981, varför uppdraget utvidgades. Föreningens lokalhyresgäst, Tord Lundgren, fick för några år sedan besök av en man, som påstod sig vara son till husets hysemästare. "Detta hus blev min fars olycka. Det blev så dyrt att bygga, att han tvingades i konkurs!" Så lär mannen ha sagt, men trots mycket omfattande efterforskningar har jag inte kunnat spåra honom. Däremot bekräftades, att huset krävt sina offer...

Arbetet med skriften har pågått under hela jubileumsåret. Som tur var började jag med att intervjuva vissa nyckelpersoner. Härav av dem finns nämligen inte längre. Jag tänker då på Ragnar Alvendal och Algot Utjernblom som avlidit under året. Jag har tagit god tid på mig, för att komplettera och bearbeta insamlade fakta. Personal vid stadsbyggnadskontoret, stadsarkivet, stadsmuseet och Kungliga biblioteket har varit till god hjälp.

Jag ber också att få tacka alla medlemmar och fastboende, som hjälpt mig att berätta om vad som i tidernas begynnelsel kallades "Kungsholmens modernaste hyrespalats" och om dess innehållare. Om denna skrift bereder läsarna blott en bråkdel av det näje, som jag haft, medan jag samlat in materialet, vet jag att mitt arbete inte varit förglömts.

Kungsholmen i december 1980

Hans Brattberg

# För dyrt bygge

Kungsholmens modernaste hyrespalats.



Vidstående bild visar ett nytt i allo modernt hyrespalats i kv. Lavetten nr 11 å Kungsholmen. Detsamma är nu fullt färdigt till inflytning och är hvad lägenhetsantal beträffar det andra i ordningen inom nämnda stadsdel. Huset är beläget i hörnet af Kronobergsgatan och Drottningholmsvägen, och utgör detsamma en sann prydnad för stadsdelen. Byggnadsmateriel är sandsten och s. k. puts, och är huset målat i grafito samt uppbyggdt

i en höjd af sex våningar. Lägenheternas storlek växla mellan 2—7 rum och kök, badrum m. m. Hvad byggnadsstil, ytterdekorationer och bekväm inredning beträffar torde huset hittills stå oöfverträffadt å Kungsholmen. Ägare är ingenjör John Qvist, som själf ledt arbetet med byggnadens uppförande, och arkitekter äro G. Hagström och F. Ekman. Kostnaden för det hela uppgifves till 700 000 kronor.

# slutade i konkurs

Husets historia börjar 1902. Då bestod tomten av en väldigt trädgård. Marken ägdes av den kände grosshandlaren och stordonatoren Isaac Hirsch, 70 själv bodde i det slottsliknande Flemingsberg, där S:t Erikspalatset ligger. Hirsch gjorde omfattande fastighetsaffärer på Kungsholmen åren kring sekelskiftet. Bland annat köpte han 1906 upp hela Inedalsrätet för 1,2 miljoner. Fyra år tidigare, alltså 1902, gjorde han sig av med "vår" tomt. En bytesaffär med Stockholms stad. Kvarteret Lavetten höll på att bebyggas med nya hus. Tomten köptes 1904 av en direktör Julius Örtengren för 92 320 kr. I januari påföljande år övertogs den av en ung byggnadsingenjör, Johan Erik (John) Qvist, som menar ansökte om byggnadslov. 133 000 gav han för tomten. Den 1 oktober 1906 flyttar de första hyresgästerna in i vad som kallas "Kungsholmens modernaste hyrespalats". Qvist flyttar själv in i en femrummare till sammans med hustrun Maria Amalia (Malin) och tjugoårigt hembiträde. Glädjen över "palatset" blev kortvarig. I augusti 1907 avlider Qvist av en hjärtåkomma, ännu inte fylda 31 år. Huset som uppgavs ha kostat 700 000 kr blev troligen för dyrt. Hyresintäkterna stannade vid 36 000 kr. När sterbhuset inte klarar att betala en ränteskuld på 150 kronor (!) går fastigheten under klubban. Den ropas in i februari 1908 under något mystiska omständigheter av en ung reservlöjtnant, Erik Andersson, vars far, Johan Andersson både är hyresgäst och fordringsägare. Huset såldes för taxeringsvärdet 600 000 kr. Till en början uppger dock Johan Andersson för myndigheterna, att det är han som äger huset. Lagfart ansökte man inte om. Johan Andersson drev en kolfirma, som försattes i konkurs på hösten 1911. Andersson dog kort därefter. Fastigheten dömdes åter i mät, den här gången för en ränteskuld på 5 400 kr. I oktober 1911 ropade en annan reservofficer in huset: Kapten Rudolf Hallman. Pris: 475 000 kr. En lyckad affär, eftersom taxeringsvärdet var 637 000 kr. Den nye ägaren bodde inte i huset. Det gjorde däremot Erik Andersson, som övertog sin far lägenhet och bodde kvar tills mitten av 1920-talet. Hans son, Stig Allerstedt, 70, uppger, att han aldrig hört fadern säga ett ord om att han ägt huset som de bodde i.

När bostadsföreningen 1920 köpte huset, ägdes det alltså av kapten Hallman. Kärt barn har som bekant många namn. Ett av dessa - "Miljonpalatset" - torde härstamma just från 1920. Köpesumman var nämligen en miljon.

Andra kända benämningar är "Slottet" och "Skrythuset". Jämfört med andra hyrespalats i staden var huset kanske inte så mycket att skryta med. Det märkliga lär ha varit, att ett sådant hus byggdes på den forna "Svärlholmen". Husets arkitekter, Georg Hagström (1865-1918) och Frithiof Ekman (1871-1941) var mest kända för sina bostadshus på Östermalm och i city. Jämna årt med "vårt" hus är "Blå Tornet", Drottninggatan 85. Hagström och Ekman ritade också t ex Adolf Fredriks församlingshus, Ostermans marmorphallar, huset Birger Jarlsgatan 15 (vars hörnkupol inspirerats av Markuskyrkan i Venedig), Dramatens lilla scen och de mäktiga, utsirade husen i Strandvägens början (Strandvägen 1-9). På Östermalm kan man beundra t ex Narvavägen 8, 30-32, Karlaplan 12 och Fredrikshovsgatan 5.

Men även om "vårt" hus vid en sådan jämförelse inte är mycket att skryta över, så har det åtminstone "stort stadsbildsmässigt värde". Enligt beslut av byggnadsnämnden så sent som 1979.

## Kungörelse.

Genom offentlig auktion, som förrättas i Överståthållareämbetets kansli **Torsdagen den 13 Februari 1908 klockan tolf på dagen**, kommer fasta egendomen №:o elva, efter 1810 års nummerordning, i kvarteret **Lavetten** vid hörnet af Kronobergsgatan och Drottningholmsvägen inom Kungsholms församling, å hvilken fastighet, enligt bevis af den 29 Oktober 1907, ingenjören Johan Erik Qvist senast erhållit lagfart, att till den högstbjudande försäljas i den ordning, som om utmätt fast egendom är stadgad.

Tomten är belägen på fri och egen grund och innehåller i areal 1,154 kvadratmeter.

## Kungörelse.

Genom offentlig auktion, som förrättas i Överståthållareämbetets kansli **torsdagen den 28 Oktober 1911 klockan half ett på dagen**, kommer fasta egendomen №:o elva, efter 1810 års nummerordning, i kvarteret **Lavetten** vid hörnet af Drottningholmsvägen och Kronobergsgatan inom Kungsholms församling, å hvilken fastighet, enligt bevis af den 22 Juni 1911, ingenjören Johan Erik Qvist senast erhållit lagfart, att till den högstbjudande försäljas i den ordning, som om utmätt fast egendom är stadgad.

# KUNGSHOLMEN NÄR QVIST BYGGDE HUSET

Samtidigt som byggmästare Qvist började uppföra sitt "palats" tog Kungsholmen farvälv av spårvagnshästarna. Bil- och cykelperioden tog sin början. Och kort efter det att de första hyresgästerna flyttat in, invigdes S:t Eriksbron.

Nej, Kungsholmen var allts inte som i dag, när vårt hus byggdes. Om nu någon inbillat sig det... I "Kungsholmen vid sekelskiftet" kan man läsa:

"Drottningholmsvägen fanns inte då, utan Kronobergsgatan löpte fram utmed kanten av en ganska stor och hög bergknalle ända tills man kom fram till nuvarande nr 9. Där vidtog en välskött trädgård, och efter denna följde husen nr 5, 3 och 1, vilka är desamma som i dag. Parksidan av Kronobergsgatan från kyrkogården till Hantverkargatan är sig lik, endast mera välvårdad, men i gamla "sandgropen" har Kungsholms brandstation flyttat in."

Och vidare:

"Orienterade man sig 1902 från Kronobergsparken i Drottningholmsvägens längdriktning var anblicken en annan än nu. Där i dag en bred gata, kantad med ståtliga hus och prydd med välsköpta förträdgårdar ligger och spårvagnar och bussarila fram, känner man från förr blott igen huset nr 5. Även nr 2 och 4 är nog de gamla husen, fastän de nu se moderna och gentila ut. Dessa hus voro de enda på hela gatan år 1902. Mitt i fonden låg en mäktig bergknalle, betydligt naggad i kanten för att släppa fram Kronobergsgatan och prydd med ett par tre träd och några gammaldags stugor och mödbostäder." (Detta alltså skrivet 1942).

I dag är busstation och bensinmack borta. I början av 1970-talet byggdes tunneln till nya polishuset - i öppet schakt fram till Kronobergsgatan.

Efter trafikomläggningen 1980 är all genomfartstrafik S:t Eriksgatan - Fleminggatan alternativt Norr Mälarstrand. Hur annorlunda kunde vi inte haft det om inte en viss Emil Poignant slagits för "vår" sak? Vårt hus kunde legat vid det värsta trafikbullret. Albert Lindhagen - han med "Esplanadsystemet" - ville nämligen att Drottningholmsvägen skulle gå som en bred diagonal rakt över Kungsholmen och möta Kungsgatan. En nyinflyttad kungsholmsbo (på Kristineberg), revisionssekreterare Emil Poignant opponrade sig. Han menade, att Drottningholmsvägen skulle stanna vid blivande Fridhemsplan, och att trafiken sedan skulle ledas - mot Fleminggatan. Det var samme Poignant, suppleant i fullmäktiges beredningsutskott, som 1878 såg till att det blev förgårdar i alla kvarter på västra Kungsholmen, trots Lindhagens protester.

Hur såg det egentligen ut på Kungsholmen 1905, när vårt hus byggdes? Stadshuset fanns inte, ej heller rådhuset. Däremot började polishuset bli klart. Av offentliga institutioner fanns Serafen, Karolinska, Myntverket, Garnisonssjukhuset (nuvarande Landstingshuset), Svea Ingenjörsbataljon, Allmänna försörjningsinrättningen (numera S:t Eriks sjukhus), Stockholms sjukhem och S:t Göran. Norr Mälarstrands "palats" fanns inte. Bostadsbebyggelsen utgjordes av arbetarkvarter mellan Hantverkargatan och Fleminggatan bort till Fridhemsplan, där stadsdelens största hyreshus "Tegeltraven" eller "Käringträten" tillkom kort före sekelskiftet. Kvarteret Fridhems 214 lägenheter rymde under första världskriget 1 500 personer. Vårt hus var ju enligt tidningsartikeln "det andra i ordningen hvad lägenhetsantal beträffar". Men avståndet till "Tereltraven" var alltså betydande.

Skildringar från Kungsholmen talar om vägglösplåtan. T ex Ivan Oljelunds "Det hände på Kungsholmen". Enligt Kjell Carlsson fick vi in vägglös från gårdshuset. Och enligt bevarat styrelsenprotokoll föreföll pastor Hannerz så sent som 1938 att fastigheten skulle rökas mot ohyra. Något som avvisades av årsmötet.

Kronobergetnick ursprungligen ända ner till S:t Eriksgatan, i väster. I söder över blyvande läroverket ner mot Norr Mälarstrand, i norr ner mot Kungsholmsstrand. Under 1900-talets första år sprängdes stora delar av berget bort. Eleverna i den s.k. tråkåken - ett annex till Kungsholms läroverk som låg i hörnet Drottningholmsvägen - S:t Eriksgatan har berättat om sina "skakiga" lektioner, när kvarteret Lavetten sprängdes ner för att bebyggas. Kvarteret har förresten fått namn efter en närliggande vapenfabrik, som 1908 flyttades till landsorten.

# 7 Det nya 'palatset' på vykort 1907!

Stockholm. Parti från Kronobergsparken.



Plan av byggnaden.

# Husets "trädgård"



Sandlådan, rådhuset och stadshuset. Visst känner man igen Kronobergsparkens lekplan, även om plaskdammen saknas och utsikten är nära sextio år gammal!

Kronobergsparken, "Kronis", började ordnas 1892. Genom sin kuperade terräng var området inte möjligt att bebygga med den tidens teknik. Per-Anders Fogelström skriver, att fram emot sekelskiftet var Kronoberget mera ett utkantsberg än park. "Det låg som en avslutning västerut av det gröna trädgårdsmästarområdet, där så småningom polishus, rådhus och barnsjukhus skulle växa fram. Berget låg så avlägset att några medlemmar i den mosaiska församlingen i Stockholm på 1780-talet fann, att det vore idealiskt att anlägga en kyrkogård där, långt borta från stadens brus och i en trakt där få människor bodde." ("300 år på Kungsholmen", 1965). Ännu 200 år senare är den västra delen vid kyrkogården en fridfull plats, som särskilt uppskattas av den s k ledighetskomittén. Nära Butiken, långt från polishuset. Kring sekelskiftet lär "gubbarna" vistats längre österut. I en lada bakom bönehuset "Hyddan" fanns kortspelarligor. På den tiden fanns några kåkar uppe på berget. Likaså några husdjur -kor, getter och höns. Där brandstationen byggdes (1929-31) fanns en i berget insprängd sandzrop. Renhållningsverkets sandupplag om vintern, p-plats för snöplogar andra årstider. De allra yngsta kickade boll där, eftersom det spelades matcher på andra ställen i parken.

Vinterns attraktion -kälkbackarna fick tidigt egna namn. Två används än i dag - Himmelsbacken, som Naima Wifstrand åkte i som barn. Den går från toppen ner mot planen vid Kronobergsgatan. Och Kobacken som går i motsatt riktning. Förr i tiden fanns också Guppbacken, Svängbacken och Ekbacken. Den sistnämnda har asfalterats (Kungsholmsgatans förlängning ner mot Polhemsgatan). Hundrastgårdens tillkomst har begränsat skid- och pulkaåkarnas framfart. I stort lär parken vara sig lik, bortsett från att träden vuxit och vuxit. (Se bilder i slutet av skriften!) Musikpaviljongen är borta, men inte långt därifrån har parken för några år sedan beglävats med en staty. Det är inte Plåt-Niklas i sagan om Kalle Stropp och Grodan Boll. En lokaltidning har berättat, att det rör sig om Ikaros-monumentet.

# Kronobergsparken



Ovan: Utsikt över parkens södra, då obebyggda del från vårt hus 1924. Till vänster ses ladan, till höger sandgropen.

Nedan: Tredje stycket i musikpaviljongen. Troligen i början av 1910-talet. Foto: Stockholms stadsmuseum.



# GRANNAR I LAVETTEN

Kvarterets finaste byggnad? Det eritaget måste vi enligt byggnadsnämnden dela med hörnhuset Drottningholmsvägen-S:t Eriksgatan, färdigt 1909, som också blev vykort. Båda byggnaderna har "till större delen bevarat ursprunglig utformning och har stort stadsbildsnässigt värde", men är nämligen. Vår "konkurrent" uppfördes efter ritningar av Dorph-Högé av byggmästare A R Nasenius (som står till höger om porten på kortet), vars släktlinjer (Levinson) nu äger huset. Detta står inför en omfattande renovering. Förhoppningsvis återfinns det sin forna glans, vilken alltså framträder av kortet.

Enligt byggnadsnämndens register bebyggdes vårt kvarter i slutet av 1870-talet. På Nasenius blivande tomt byggdes en träkåk, som tjänstgjorde som annex till Kungsholms läröverk. Av de hus som finns kvar i dag är hörnhuset Hantverkargatan 76-Kronobergs-gatan 1 - tillsammans med Kronobergsgatan 3 - de äldsta. Båda byggdes 1898. Kronobergs-gatan 5, som nu renoveras, följde 1901. Nr 7 tillkom enligt registret 1906, men det lär ha varit inflyttningsklart tidigare. Lägenheter annonserades nämligen ut redan i mars 1905. Huset byggdes om 1939, då man tog bort gavelpartiet på vinden.

Vår närmaste granne åt Drottningholmsvägen (nr 5-7) byggdes 1970. Föregångarna var förresten jämnrätiga med vårt hus. Hantverkargatan 78, där föreningen håller sina årsmöten, bebyggdes första gången 1881 - av en bostadsförening. Nuvarande huset är från 1968. I hörnet mot S:t Eriksgatan, låg tidigare ett hus från 1880-talet, där man 1937 inredde en kvartersbio, Caprice, med 300 platser i en vackert dekorerad salong. Där visades t ex "Kärlekens hus", "Dimmornas kaj", "Dimmornas bro".

Nedan: Fastigheterna Drottningholmsvägen 9-11, S:t Eriksgatan 22-24 (med dagens nummerbeteckning). Vår lika granna granne, om man får tro byggnadsnämnden.

FOTO: STOCKHOLMS STADSMUSEUM

Stockholm. S:t Eriksgatan.



# Spekulanter tjänade 250 000 på 18 dagar

Föreningens grundare har aldrig hyllats av medlemmarna. Trots att det jubilerats en hel del under de sextio åren. Tvärtom har man sagt både det ena och det andra, i vart fall under föreningens första fem år. I den förra jubileumsskriften, utgiven med anledning av femårsjubileet 1925 berättas detaljerat om stiftarnas skumraskaffärer. (Skriften kan lånas från styrelsen!)

Föreningen skulle enligt stadgarna bereda sina medlemmar billiga och goda bostäder. Gemensamt för den interimsstyrelse som utsågs var - att ingen av herrarna avsåg att bo i huset. De hade ett annat, gemensamt intresse: Att tjäna pengar på huset. Och det lyckades man sannerligen med!

Det började den 4 februari 1920. Då hölls konstituerande sammanträde på ett kontor i city. Under ordförandeskap av advokat Allvar Elmström deltog sju "medlemmar" - byrådirektör Erik Kuylenstierna, generalkonsul Victor Andersson, kamrer Harald Ahston, friherre Knut Leijonhufvud, friherre Rudolf Lagerheim, direktör Gunnar Bolsting och godsägare Axel Romander. Stadgar antogs, och en interimsstyrelse utsågs. Den bestod av Kuylenstierna, Andersson och Ahston. Med Leijonhufvud som suppleant.

Bakom föreningen stod egentligen en bankirfirma, Dardel & Hagborg. Enligt banklagen fick firman inte syssla med fastighetsspekulation av den här typen. Därför använde man sig av en mäklarfirma, Skandinaviska Egendomsbyrån som bulvan. Byråns chef, Victor Andersson hade titeln generalkonsul (för Costa Rica). Hans närmaste man, godsägaren Axel Romander beskrivs i den förra jubileumsskriften som "insolvent".

Enligt lagfartsboken köpte bankir Jean Hagborg fastigheten den 27 januari 1920 av kapten Hallman. Pris: 750 000 kr. Bland de närvarande köpevittnena fanns Axel Romander. Den 4 februari dateras nästa salubrev. Nu köper Romander fastigheten för 850 000 kr. Tio dagar därefter säljer Romander till den nybildade bostadsföreningen för "en million". Snacka om värdestegring! Inom loppet av 18 dagar hade huset stigit med 250 000 kr. För att "bevisa", att huset var värt sitt pris höjde man brandförsäkringsvärdet, som 1918 fastställts till 565 000 kr, till hela 1,2 miljoner.

Här affären väl genomförts, underrättades de boende, som erbjöds köpa in sig i föreningen. Här affären väl genomförts, underrättades de boende, som erbjöds köpa in sig i föreningen. Till en början betonades frivilligheten i transaktionen. Men sedan gällande hyresavtal sätts upp hotades de boende med höga hyror - jämfört med de för föreningsmedlemmarna beräknade årsavzifternna. Misstänksamheten var stor. Av fyrtio hyresgäster var det endast sju som nappade. I "nian" Harald Jirlow, i dåvarande 1 a Maria Lindesgård, Sture Hildestrand och Gentele, vilken dock strax sålde vidare till pastor Hannerz. Samt i 1 b A R Bergquist och C G Stenbäck. Att lägenheterna till en början var svårsålda framgår av det faktum, att Axel Romander stod som ägare till tio, trots att han inte ens bodde i huset!

När föreningen i mars 1921 togs över av de boende var 29 av de 40 lägenheterna sålda. De övriga, som varit registrerade på Romander överfördes på själva årsmötessdagen på en annan av stiftarna, Harald Ahston. Tanken lär ha varit, att Ahston genom stort röntal skulle påverka årsmötesbeslutet. Enligt "vitboken" som föreningen gav ut vid årsskiftet 1924/25 ("Femårsberättelse") ropade Ahston dock själv in lägenheterna på stadsauktion - en månad senare(!)

Godsägare Carl Sjögren var näste bulvanläggare. Han hade belånat åtta av tio lägenheter, vilket tvingade fram en ny förläjning på offentlig auktion. Den 9 mars 1922 - den fjärde stora auktionen i husets historia - ropades de åtta lägenheterna in för sammanlagt tusen kronor. Detta av ende spekulanter, bankirfirman Dardel & Hagborg. Stockholms-Tidningen gjorde försäljningen till en förstasidesnyhet (jfr sidan 25!) Tidningen trodde, att hela föreningen hamnat på obeständ. Något man fick demontera påföljande dag.

# 25 - ÅRS JUBILEUM

## MED ÄKTA KAFFE



Inte ens ett världskrig kunde förhindra att föreningen firade 25-årsjubileum. Den 15 mars 1945 hölls jubileumfesten på Piperska Muren. Enligt styrelsesbeslut - efter hörande av revisorer - skulle varje deltagare erlägga 5 kronor och föreningen återstoden, cirka 10 kr per person. Varje lägenhetsinnehavare skulle äga rätt att medtaga en person. Herr och fru Stjernblom skulle inhjudas såsom föreningens gäster.

Innan man fick slå sig ner vid det dukade bordet skulle repareras kommande sommar, tillsåt trapporna från gården till pantrummet, samt cykelstallet. Det senare skulle även få nytt dörrslå. Därefter uppstod debatt kring huruvia en ny mangel skulle köpas innevarande eller nästkommande år. Avgörandet hänsköts till styrelsen.

Klagomål hade framförts över att trottoarna utanför Trottningholmsvägens båda entréer belämnades med kolsäckar, samt att bussar och lastbilar tillhörande Mälarbåtors omnibusbolag stängde möjligheterna att komma fram till drostbilar. Bilas lastade med kolsäckar backade också in på gångbanan och hindrade färgfiken. Mötet uppdrog åt styrelse att uppta förhandlingar med bussbolaget. Slutligen beslöts att ventilationen i kållarna skulle förbättras.

Ragnar Alvendal hade ett bestående minne av den efterföljande middagen. I stället för krigets surrogat drack man äkta kaffe. Som fruarna Ohlsson och Pettersson, som var systrar, tagit med sig - av egen ranson.

Ovanstående bild tas i samband med jubileumsmiddagen. Genom att intervjuva några av gästerna har samtliga kunnat identifieras - utom en: Dammen med korset. Ingen av de tillfragade har kunnat säga vem hon var. Kanske rentav en tillfällig gäst?

Varje medlem hade ju rätt att ta med sig varsin gäst. Övre raden från vänster: Sven Jäbrink, Jenny Palmesjö, Eva Granstedt, Finar Pettersson, Id Pettersson, Karl Palmesjö, Dagmar Alvendal, Anna Fröström, Ingeborg Wamberg, Olof Hallborg, Rickard Bergqvist, Mellersta från vänster: Sigrid Jäbrink, Brita Carlsson, Gerda Bergqvist, John Nilsson, okänd, Sigrid Sune, Agda Hallborg, Elsie Stenbäck, Frida Carlson, Tora Nilsson, Algot Stjernblom. Nedre raden från vänster: Alma Ohlsson, Pontus Ohlsson, Carl-Axel Carlsson, Ragnar Alvendal, Erik Granstedt, Carl Gustaf Stenbäck, Nils Hannerz, Irma Stjernblom. Sittande från vänster: Gunnvor Bergqvist (G. Broberg), Brita Carlsson (G. Johnson) och Sigrid Fr

gen beslöts att ventilationen i kållarna skulle förbättras.

# Flest barn när huset var nytt



## högtid

Det här är en unik bild, som lånat från den enda av husets urinvånare, som gjort att spåra. Karin Edelholm heter den lilla flickan med hacket, som syns längst till vänster i sandlådan. Det heter också damen på bilden nedan. Karin som bara var några månader, när hennes förfäder flyttade in i tvåan höst upp i nuvarande "trean", fyller följaktligen 75 i sommar. Hon blev inte gammal i vårt hus, men inte längt ifrån...  
-När jag var fyra, flyttade vi till S:t Eriksgatan 40. Där bodde jag i 70 år, tills huset skulle renoveras. Så starka minnen från de första åren har hon självklart inte. Men hon minns, att hon petade in några marker under trädpanelen i lägenheten.  
-Dom ligger fortfarande kvar där än i dag, säger hon.

Funderar ni över kortet? Det är sannolikt taget sommaren 1907. Det minste varo något äldre än det vi kör, som stadsmuséet har (jämför sidan 4). Raksalongens skylt har inte kommit upp. I stället hänger där en stor glödlampa. Till höger om "ettrans" ingång hänger som synes en kringla, men på fönstret tycks det stå "matvaruhandel". Ida

"allins affär".  
Barnen leker alltså på den förgränd, som togs bort efter stadsplaneringen 1914. Det är staketets stolpar som syns i bakgrunden, inte några kiosker, som man kanske skulle kunna tro! Hjärtat till höger i parken syns den enda, riktiga kiosken.

Här huset var nytt fanns här som sagt 27 barn i åldern upp till 15 år. Så barnrikt har huset aldrig varit.

Här föreningen bildades 1920 var antalet nere i 19. Vid årskiftet 1931/35 då föreningen fyllde 15, fanns icke förskolebarn. Bara sju pojkar och två flickor i åldern 7-15 år. 10 år senare var antalet barn åtta. Fyra pojkar, tre flickor i den så kallade åldern, tre flickor, 7-15 år, vitterligare tio år därefter, 1951/55 tillkomde det plötsligt av ungar i huset. Ett helt tjugo! Tio pojkar, tre flickor i förskoleåldern, åtta grabbar och fyra tjejer, 7-15. 1956 såg sig styrelsen föranför att sätta upp följande anslag:

I SCPHUSET OCH I GÅRDEN PÅ RIBJUDS  
STYRELSEN

1966, när gårdsfanaden putades, togs malaret ner. Då fanns ingen stojande bårn att ta in om. Annatet efterlängt dock 1977, då det plötsligt fanns nju förskole-

Till saken hör, att det inte är särskilt ofta som dagens barn leker på gården. Liksom tidigare generationer har de tillfång till "Kronan". I boken "Kungsholmen vid sekelskiften" som gavs ut i början av 1940-talet kan man läsa:

"År 1902 hade parken samma omfang som i dag och var planerad på samma sätt. Den enda skillnaden är, att träd och buskar fatt 40 år på sig att tillta i ålder och lumminghet. En musikpaviljong har tillkommit, parktanter ha rökt in till smabarnens fromma och den okade omvärlden om det uppväxande släcket har fört med sig en plaskdamm, där änder simma bland stjälande ungar, samt dipt som idens onödiga framtvängat stora, i hertjet sprända, offentliga skydesrum."

Parktanterna fanns alltså redan på fyrtiotalet. Men hösten 1930 hotas parkleksvrket samman med av ett därem, som föreslagits i parken. Bilden över togs en höstfredag, då politikerna i byggnadsnämnden (förevaries) inbjudits på ordinarie korvgryllning. Skulle man, trots 330 namn på protestlistorna, driva igenom ett inhägnat därem på lekplatsen, riskerar alla andra barn att bli utesländna. Och den vintertid så populära Himmelsbacken skulle sluta tvärt i ett staket, som omöjliggjorde skid- och pulkaåkning.



# EFTER 24 PORTVAKTSÅR: **Han - fick medaljen Hon - tog pengarna!**

Två trotjänare här förärats medalj av föreningen. Den ene, C G Stenbäck, dog för mer än 25 år sedan. Den andre, Algot Stjernblom hängde med ända tills hösten 1980, och blev 81 år. När han slutade som portvakt 1950 - efter 24 års oavbruten tjänst fick han Patriotiska sällskapsmedalj för lång och trogen tjänst. Medaljen kostade 160 kr. Dessutom fick Algot en hundralapn, som han omedelbart överlämnade till sin fru, Irma. Hon fick ingen medalj, eftersom hon ansåg sig ha större nytta av kontanter:

-Vad skulle jag med den till? Pengar kommer ju alltid till användning!



Trettio år senare fick dock Algot användning för medaljen. Det var när den här bilden togs för jubileumsskriften. Algot försäkrade då, att han lättit medaljen ligga i sin ask i alla år. Den såg också alldelvis ny ut, även om Gustaf V:s nuna skvallrade om att den inte var det...

Makarna Stjernblom flyttade till föreningens lilla portvaktslägenhet 1926. Till "Slottet" på Kungsholmen. Fast det var nära, att de i stället hannat vid ett riktigt slott. Så här berättade Algot:

-Jag hade erbjudits jobb som maskinist vid Drottningholms slott. Det var innan vi gifte oss. Men Irma, som är född på Kungsholmen, ville då rakt inte sitta där ute!

Av alla sina år i föreningens tjänst minns Algot särskilt det året han fyllde femtio. Föreningen uppväktade med 250 kr kontant och en blombukett. Och inte nog med det. Samtidigt fick han avtalsenlig lön - efter fordran från fastighetsarbetarnas fackförening.

Men vad föreningen gav med ena handen försökte man ta tillbaka med den andra. Hyran för portvaktslägenheten hade varit anpassad till lönen. Nu ville man höja hyran.

-Jag glömmer aldrig hur arg vicevärdens var, när han upptäckte att han begärt hyreshöjning åtta dagar för sent. Därför dröjde det ett helt år, innan hyran höjdes.

Vicevärdens ifråga var föreningens andre, eller rättare, förste medaljör: Carl Gustaf Stenbäck, en av de fåtaliga hyresgäster som köpte sin lägenhet när föreningen bildades 1920. Stenbäck var vicevärd och kassaförvaltare i hela 27 år, från 1921 till 1948. Förutom medaljen hedrades han med en gulpendyl.

När föreningen 1970 fyllde femtio påpekades det unika i att man under ett halvtsekels endast haft två vicevärdar. Efter Stenbäck följde närligen den verklige trotjänaren, Ragnar Alvendal som skötte jobbet fram till 1972. I 31 år satt han i styrelsen, därav 24 som vicevärd och kassaförvaltare. Alvendal, som tog initiativet till Stenbäcks och Stjernbloms medaljer, avtackades med ett presentkort på 400 kr.

Flera andra trotjänare bör också nämñas. Den sista reserverna Ulf Person, som nu sätter sitt 24:e år som styrelseuppleant. Erik Granstedt satt i styrelsen i 21 år, varav 14 som ordförande. Olof Jällborg arbetade i styrelsen i 17 år, Otto Dahlberg i 15, Sture Widerstrand och Rud Hannerz, båda i 13. Nuvarande ordföranden och vicevärdens jättelikton har sittit i styrelsen sedan 1970. Två kvinnor har sittat styrelseordförande: Birgitta Nilsson och Birgitta Jirbrink, båda 1948-57.

# Kylskåp som tack

Vad vet vi egentligen om husets portvakter och fasti hoteskötare? Vilka var de? Vad hade de att göra? Hur belägrades de? Tyvärr finns inte mycket att läsa där om. Husets allra första väktare hette O Olsson, enligt tidig mantalslängd. Ernst Karlsson bar titeln fastighetsskötare, när föreningen tog över 1920. S Höfberg lär ha varit föreningens förste portvakt, med tjänstebostad i nuvarande "trean". Efter veteranen, guldmedjören Algot Stjernblom (1926-50) följde Sven Almquist (1950-56). Efter honom kom vad Alvendal kallade "Kungsholmens bästa fastighetsskötarpar" - Axel och Alice Pettersson (1956-70). De efterträddes av en fastighetsskötare Nordström, som endast tjänstgjorde en kortare tid. Alvendal minns att han låg och sov en vánz, när det skulle levereras olja till huset. En leverans som höll på att sluta i rena katastrofen. Pannrummet fylldes med olja, som började brinna. Skorstenselden fick dock brandkåren snabbt på plats, och hotet avvärjdes.

Gunnar Säfström, som förolyckades i unga år, var den siste portvakten. Sedan porttelefon installerats var det inte längre nödvändigt med en portvakt som hade tjänstebostad i huset. 1974 sålde föreningen portvaktslägenheten.

Ny fastighetsskötare blev Friedrich Mahlknecht (1974-75), som i sin tur efterträddes av vår nuvarande, Folke Åkerlund.

Detta om namnen. Styrelseprotokollen rymmer sporadiska anteckningar om portvakten. 1937 noteras att portvakten skall ha "fri värme - för städning av halvtrapporna." 1944 "upprepar portvakten Stjernblom sin begäran, att få korkmatta inlaid." 1946 får han som sagt avtalsenlig lön. 1956 målas taket om i portvaktslägenheten. 1961 lägger man in en ny matta i lägenhetens rum, 1964 målas dess kök. 1966 låter föreningen installera kylskåp med motiveringen att portvaktsparet varit anställt i jämnt tio år. 1970 blir det t o m duschrum!

1946 hade det varit lönsamt att få höjd lön, trots höjd hyra. (Även om höjningen hade kommit samtidigt, kan man förmoda.) I mera modern tid tycks skattesystemet ha ändrat något på förhållandet. Eller varför sänktes annars fastighetsskötarlönen 1972 mot att hyran höjdes med 175 kr i månaden? Året därför bestämdes, att arvodet till föreningens vicevärd skulle minska med en summa, som i stället skulle erläggas som kontorshyra.

På några ställen i protokollen avslöjas extradusörer till portvakt och fastighetsskötare. 1967 beslöt man att extraersättning till jul och midsommar "tills vidare skall utgå med 100 respektive 50 kr." 1976 talas om "traditionell julgåva till fastighetskötaren, förslagsvis chokladask och whisky."

## Vilka tvättider!

En av portvaktens viktigaste uppgifter var att administrera tvättstugan. Förr fanns ju inga tvättmaskiner i lägenheterna, så det var inret lett jobb. Två tvättdagar var tredje månad var tilldelningen, enligt fru Wannberg. Ena dagen vittvätt, den andra kulörtvätt. Man eldade med ved eller gas. Ofta lejdes hjälp. Två tanter brukade hjälpa Kjell Carlssons föräldrar.

Tvättstugan installerades på vinden, när huset byggdes. Men det dröjde innan man fick en riktig tvättmaskin. På årsmötet 1931 fördes en resultatlös debatt om tvättmaskin och mangel. Tio år senare, sommaren 1944, moderniseras tvättstugan - med tvättmaskin, centrifug och blötvagn för nära 3 000 kr. En särskild avgift på tre kronor om dagen infördes enligt ett anslag, som fortfarande sitter uppe på vinden.

Karin Björkaren minns att hennes mor brukade klaga över det kullriga vindsvolvet, när hon tvättade. Vid årsmötet 1938 föreslog E V Pettersson att det skulle jämnas. Något vi fortfarande väntar på...

Andra tvättnoteringar: 1945 beställdes ny mangel med stenskiva. 1953 föreslogs "centrifugkurs för husmödrar". 1955 sa man nej till varmfält för tork av tvättkläder. 1964 tog man bort den gaskamin, som funnits sedan 1936. 1970 moderniseras tvättstugan på nytt - med automatisk tvättmaskin och torktumlare. 1976 följde ännu en helautomatisk maskin. 1978 byttes centrifugen ut, eftersom reservdelar inte gick att få.

Sedan huset fått två "centrala" maskiner har tvättdagarna indelats i tre fyrtimmarspass. Från att tidigare ha bestått av två sextimmars. Enligt årsmötesbeslut får ingen antekna sig för mer än ett tvättpass i taget.

# 40-årsjubileum firas av husets damfrisör

Husets läge är som alla vet idealiskt för boende. I gentäld är affärsläget sämre. Vid S:t Eriksgatan bullrande trafik finns bostadsföreningar, som kan hålla mycket låga månadsavgifter just för att man kammar in betydande affärshyror. I förra jubileumsskriften (från 1925) heter det om husets nio lokaler:

"Alltsedan byggnadens tillkomst har det varit förenat med svårigheter att uthyra bottentlokalerna till för ägaren fördelaktiga priser." Av mantalsuppgift framgår att tre lokaler var uthyrda ett år som 1911.

Aven om våra lokalhyresgäster inte gett någon större avkastning har det varit en brokig skara, som satt färg på tillvaron. Två riktiga "godbitar": Nyström & C:o konfektfabrik i "nian" i husets yngre år. Chokladtillverkinen flyttades på 1920-talet, men så kom en efterträdare: Hallin & Borre, som i vart fall värvade en bostadsrättshavare... Kjell Carlsson flyttade till huset som sexåring 1931. Han berättar:

-Att vi flyttade just hit berodde på oss barn. En karamellfabrik som gjorde blockmalt, geléhallon, lakritshåtar, bröstkarameller - kunde man ju bara inte missa!

-Det doftade förföriskt över gården - där doften från godsakerna stötte på en helt annan... I nuvarande väsklagret under gården fanns nämligen en lutpulverfabrik (Hamrin & Holmberg).

Kjell minns också halvöreschoklad som såldes i husets mjölkbutik. Det lär ha smakat - tvål.

Veteran bland våra lokalhyresgäster är Nellys damfrisering. Nelly Runbrand-Lindholm har arbetat i huset alltsedan 1940 och firar följaktligen 40-årsjubileum 1980. Till tvivlarna skall sägas: Det dröjde ett par år innan hon tog hand om verksamheten i egen regi. Hon var då så unz, att hon måste ha målsmans medgivande för att få skriva kontrakt med föreningen.

Damfriseringens lokal var ursprungligen raksalong. Thompson hette husets första frisör. En igensatt lucka ut mot entrén Drottningholmsvägen 1 tyder på att lokalen används för portvaktstjändamål.

När huset stod klart 1906 hyrde Svenska Glasmåleriet lokal på Kronobergsgatan 1. Kjellin & Brander hette innehavarna. Jenny Brander bodde själv i huset, på Drottningholmsvägen 1 b. I års hyra betalade man 2 500 kr - mest i hela huset. Mot Drottningholmsvägen fanns förutom raksalongen Ida Wallins livsmedelshandel och Assarina Anderssons cigarraffär. också Ida Wallin bodde i 1 b.

Andra verksamheter i huset runtom åren: Fruktaffär, specerieraffär, köttaffär, mjölkbutik, fiskaffär, bageri, sybehörssaffär, strykinrättning, skomakeri, radioverkstad, sportaffär, cykelverkstad, bilverkstad, "bussterminal" och färgbutik. 1980/81 finns Tord Lundgrens instrumentverkstad, Lennart Ljungs ramateljé, modebutiken La Strada, Säfströms väsklager, Trossöjs kontor - förutom Nellys damfrisering.

S:t Eriksgatan har som sagt bättre affärsläge. Per Anders Fogelström berättar förresten i "En bok om Kungsholmen", att de sista och vackraste förgårdarna längs S:t Eriksgatan försvann 1935, när gatan breddades för att skapa trafikleden till den nya Västerbron. Han skriver: "In i det sista försökte ägarna försvara sina trädgårdar, trots att man från stadens sida försäkrade att S:t Eriksgatan i sitt nya skick kommer att bli ett förnämligt trafikstråk, och att de affärer som finns eller inredas i dessa fastigheter, endast vinna på att planteringarna försvinna och ersättas med trottoarer."



# 1922:Åtta våningar för tusenlapp Nu kan en fyra kosta 400 000 kr

Rubriken är en aning missvisande. Visserligen röpade ende spekulanten in åtta lägenheter på auktion 1922. För en tusenlapp - allt som allt. Men som framgått tidigare var den affären en alldeles speciell historia. Och Stockholms-Tidningens förstasidesnyhet om att föreningen hamnat på obestånd fick man alltså dementera dagen efter...

Vad insatserna var när föreningen bildades 1920 är lätt att räkna ut. Köpesumman en miljon fördelades enligt andelstalen. En lägenhet med 1,5 procent (dubblett) gick följaktligen på 15 000 kr. En femma med 4,24 42 400 kr.

Föreningens bildare försökte räkna ut vad huset skulle ha kostat att uppföra 1920. Man påstod att det kostat ingenjör Qvist hela 845 000 kr "för ca 12 år sedan". Därefter hade byggnadskostnaderna ökat, så att huset skulle vara värt 1 940 000 kr. Den egna värderingen stannade dock vid 1 680 000 kr.

"Af föreliggande framgår tydligt och klart att inköpet af denna egendom, No 11 Kvarteret Lavetten skett på såväl fullt betryggande som synnerligen fördelaktigt sätt för Föreningsmedlemmarna, enär faktiskt deras andelar äro redan nu värla tre (3) gånger det kontant inbetalda beloppet, vadan de kunna känna sig fullt trygga", heter det i en PM, daterad 1 mars 1920.

Trots detta hade man alltså vissa svårigheter att bli av med lägenheterna de första åren. Inte blev det lättare när den stora depressionen utbröt. Kjell Carlsson, vars föräldrar flyttade till huset 1931 uppger, att efterfrågan var så svag, att familjen fick bo hyresfritt under första kvartalet. I början av 1970-talet var efterfrågan också svag. En medlem försökte länge sälja sin femma för 125 000 kr. Men mot slutet av decenniet for priserna på äldre bostadsrätter i Stockholms innerstad snabbt i skyn. Mellan 1975 och 1978 tredubblades kontantinsatserna för många lägenheter. En dubblett i huset kostar i dag minst 150 000 kr, en fyra minst 400 000 kr, förutsatt att de är i hyggligt skick.

När detta skrives har bostadsministern (Birgit Friggebo) förutspått kraftiga prisfall på bostadsrätter under de närmaste åren. Kombinationen hölda taxeringsvärdet - och den nya dubbelbeskattningen av bostadsrätter skulle kunna vara en förklaring. Men efter uppvaktning från SBC och Bostadsföreningarnas Riksförbund har regeringen beslutat att mildra de skattemässiga effekterna för att undvika en deklarationschock i februari 1982.

Föreningens medlemmar lär inte behöva oroas särskilt för framtiden. Huset ligger där det ligger. Och står där det står. Styrelseveteranen Ulf Person, byggnadsingenjör liksom Qvist som byggde huset svarar så här på frågan hur länge huset kan stå:

-Ett sånt här hus kan stå hur länge som helst. Det står på berggrund och är mycket stabilt byggt, med tjocka väggar ner till. Om det underhålls, finns ingen tidsgräns. När jag kom hit 1950 gjordes relativt lite underhåll. Det största som gjorts sedan dess är när plättaket lades om 1975. På senare år har många lägenheter gjorts i ordning när yngre familjer flyttat in. Men man bör komma ihåg, att det är ett ytligt underhåll. Viktigare är att rörstammar fortlöpande byts ut. Gården behöver ny beläggning, trappuppgångarna måste snyggas upp. Det är ett bra hus, som är värt den bästa av omvärlden!

## 8 bostadsvåningar sälda på auktion för 1,000 kronor.

Sista akten i en bostadsföreningens  
sorgliga historia.

Lägenheterna inropades av sälja-  
ren-längivaren själv.

I Stockholms stads auktionsverk på Riddarholmen ägde på torsdagen en rätt tragisk försäljning rum. Åtta lägenheter i "Bostadsföreningen nr 11 i kvarteret Lavetten i Stockholm utan personlig ansvarlighet" skulle nämligen offentligt gå under klubban. Det tragiska ligger naturligtvis däri att vederbörande bostadsförening uppenbarligen kommit på obestånd. Och det komiska skulle ligga dels i köpesummans storlek och dels i den omständigheten att säljare och köpare varo samma person.

av med lägenheterna de första åren. Kjell Carlsson, vars föräldrar flyttade till huset 1931 uppger, att efterfrågan var så svag, att familjen fick bo hyresfritt under första kvartalet. I början av 1970-talet var efterfrågan också svag. En medlem försökte länge sälja sin femma för 125 000 kr. Men mot slutet av decenniet for priserna på äldre bostadsrätter i Stockholms innerstad snabbt i skyn. Mellan 1975 och 1978 tredubblades kontantinsatserna för många lägenheter. En dubblett i huset kostar i dag minst 150 000 kr, en fyra minst 400 000 kr, förutsatt att de är i hyggligt skick.

# Kuriosa ur protokollet

- 1933: Ny bassäng i tvättstugan.  
1934: Nej till cykelstall på gården.  
1935: Nej till "fri trappstädnings".(För dyrt, kostar 1 200 kr om året.)  
1936: Gaskamin i tvättstugan.  
1937: Ytterligare en värmepanna.  
1938: Nej till ett av pastor Hannerz väckt förslag om bombsäkert skyddsrum i källaren.  
1939: Åter nej till skyddsrum.  
1940: På grund av världskrig: Styrelsen uppdras ordna skyddsrum.  
1941: Ny värmceledning.Beslut att måla om gatufasaden.  
1942: Den nya värmceledningen klar.  
1943: Betongbassäng i tvättstugan, men mindre än den gamla träbassängen. Cykelrum ordnas i källaren.  
1945: Ny mangel med stenskiva. 25-årsjubileum firas å Piperska Muren.  
1948: Eld i huset.Cykelverkstaden mot Kronobergsgatan brinner för 10 305:90.  
1950: Ja till hiss i treans uppgång.  
1953: Råd från Råd Hannerz:Ordna en centrifugkurs för husmödrar!  
1955: Plåttaket repareras.Beslut om tillösa hyresavier och kallelser. 35-årsjubileum med lucia-té.  
1956: Omläggning av lanterninen.  
1957: Fasadputsning mot gatan.Anbud på mellan 59 000 och 98 500 kr.  
1959: Huset får växelström.  
1962: Försök med billigare eldningsolja slutar illa:Ökad sotbildning på gården.  
1966: Gårdsfasaden putsas.  
1969: Centralantenn för TV installeras.  
1972: En tysk, som illegalt uppehöll sig i landet, hade i smyg inrett vindskontor till bostad.Avslöjad av havregrynsgröt i stupränna.  
1976: Plåttaket renoveras,snöskydd sätts upp.Kostar 273 621:60.  
1978: Termostatventiler installeras för 29 389:60.  
1979: Beslut att föreningens anslagstavlor skall användas för information till medlemmarna, inte för politisk propaganda.  
1980: Lån på 150 000 kr lyfts för installation av fjärrvärme, tätning av samtliga fönster m m.

# Ur våra stadgar

## § 3

Inträde i föreningen kan efter ansökan varje välfräjdad person vinna, som tecknat sig för en eller fler lägenheter i föreningens fastighet och därfor erlagt bestämd insats, eller som av annan föreningsmedlem förvärvat dylik lägenhet och som förbinder sig att fullgöra de skyligheter stadgarna föreskriva.

## § 8

Medlem, som ordentligt erlagt sina inbetalningar äger rättighet att på villkor i § 3 stadgas till annan av styrelsen godkänd person avyttra sin lägenhet och sina rättigheter i föreningen, då den nye ägaren ikläder sig samma skyligheter som den förre.S En sådan överlätelse, som dock i första hand skall hembjudas föreningen, skall vara skriftligen avfattad och bevitnad samt i styrelsens protokoll intagas. Kontraboken transporteras å den nye innehavaren, varvid transporten, för att vara giltig, skall förses med styrelsens godkännande.

## § 9

Övergår äganderätt till lägenhet å annan person genom arv,giftsrätt eller testamente, vare den nye ägaren berättigad att inträda i föreningen i den förutvarande ledamotens ställe med dennes rättigheter och skyligheter; vill han icke i föreningen inträda, vare föreningen framför varje annan berättigad att sex månader efter uppsägning utlösa den nye lägaren med dennes kapitalandel utan ränta.

Ur föreningens ordningsregler:  
Utöver vad stadgarna föreskriva åligger det medlem:

--- 2) att icke utan Styrelsens eller Föreningens medgivande och godkännande företaga sådana ändringsarbeten i lägenhet, som i något avseende förändra byggnadsstommen,såsom borttagande eller förflyttning av väggar,vattenledningsanor ningar etc.Endast rena underhålls- och renoveringsarbeten såsom ommålning, tapetsering etc. må utan tillstånd företagas.

# Hyresgäster 1906-20

## (urbefolningen i versaler)

Adamsson, Hugo vinhandl.  
Ahlin, G journalist  
Ahlin, G typograf  
Ahlin, R kontorist  
AHLIN, G H G typograf  
Ahlstedt, O H polis  
Alstermark, G hovr.not.  
ANDERSSON, A D kassörska  
Andersson, Erik löjtnant  
Andersson, G portier  
Andersson, Johan grossh.

Beijer, J direktör  
Beijer-Olsen, A O G  
BENGTSSON, G B kont.chef  
Bergner, E fru  
Bergquist, A R tapets.  
Biörck, A änkefru  
Biörck, P kontorist  
Bjurman, G redaktör  
Björk, F W direktör  
BJÖRKLUND, L A silv.pol.  
Borgström, R J L dir.  
Brande, M disponent  
Brande, S änkefru  
BRANDER, JENNY glasmål.  
Brander, L fröken  
Brinck, C G distr.chef  
BROBERG, DAVID  
BÜLOW, CARL J grossh.  
Carlsson, C A fabrikör  
CARLSSON, G S arbetare  
Cronvall, E ingenjör

DAHL, G W handelsförest.  
Dahlström, T platsförs.  
Detlof, K ingenjör  
Dunér, M A prof:a  
Dunér, W N S geodet  
Dyhr, C A farm kand  
Dyhr, S L änkefru

EDENHOLM, K V aff.bitr.  
Elander, R fil dr  
ERIKSSON, J G brevbär.  
Ericsson, R disponent  
Evert-Petterson, E dir

Fagerström, H jur stud  
Fernqvist, K J kontorist  
Forssner, G med dr  
Forssner, T jur kand  
Fredholm, B V O köpmän  
Gilliver, G ingenjör  
GRANSTRÖM, C A arb.led.

Grass, A detektiv  
Gentele, H W direktör  
Gewalt, E U fröken  
Hallendorff, H sjuksköt.  
Hasselmark, E L kont.  
Hedblom, O direktör  
Heikkilä, A  
Hellblom, O kamrer  
Hellström, A hand.res.  
Hildestrand, S grossh.  
von HOFSTEN, G notarie  
HÄRJE, PER B civ ing

Isaksson, A fabr.idk.

Jansson, C A lagerman  
Jirlow, H byggm. ing.  
JOHANSSON, E F mat.förv.  
Johansson, E R svarvare  
Johansson, S linjemäst.  
Johnson, C G agent  
Julin, E kassör

KAHM, G A prokurist  
Kahm, M änkefru  
Kant, G V prot.not.  
Karlsson, A utkörare  
Karlsson, E eldare  
von Konow, G fru  
von Konow, U T hovr.not.  
von Konow, Y fröken  
Kullberg, A E ingenjör  
Körner, A advokat

LANTZ, NILS R ingenjör  
Lilja, S G ingenjör  
Liljencrantz, M frih:a  
Lindegård, Maria fru  
Linden, G E notarie  
Lindqvist, P J fabr.  
Lindvall, S J W med.lic.  
Lundahl, E G civ.ass.  
Lundahl, K J:son dir  
Lundahl, K grosshandl.  
Lundahl, W marinläkare  
LUNDBERG, JONAS direktör  
Lundholm, K H avd.chef  
Löfmark, E fil mag  
Löfmark, E B hovr.not.  
Lönngren, K E bokh.

MAGNUS, E L ingenjör  
Malling, W grosshandl.  
MATTSON, GÖSTA löjtnant  
MILOW, A T fröken  
Milow, E C fröken

MOLINDER, E K J fru  
Möllerberg, H W T postkontr.

Naucré, C E kapten  
NILSSON, J A poliskonst.  
Nordenskjöld, N E H aman.  
Nordström, A handlande  
Nothin, E J A civ ing

Ohlsson, J ingenjör  
Olsson, T urmakare

Petersson, J E E köpmän

Qvist, J E byggnadsing.

Rhodin, A L M diak:a  
Rhodin, K G N änkefru  
ROSENDAHL, J L bagare  
RYDH, J A direktör  
Rydh, K folkskollär.  
Rydin, A registr.

Sandqvist, O redaktör  
SCHRÖDIN, ALBERT  
Stenbäck, C G verkm.  
STENSTRÖM, J G postexp.  
STRÖMBERG, VILH. red.  
Sundström, N bokh.  
Svanberg, E fältskär  
SVENSSON, S A B grossh.  
Svensson, W fru  
Sylvén, A folkskollär.  
Sylvén, A gymn. dir.  
Söderberg, C A typograf  
Söderlund, C G kont.ch.

Thurdin, G apotekare

Undén, P O disponent

Wadsjö, N A byggmästare  
WALLIN, IDA S hand.idk.  
Wargren, T fru  
Werner, E O fondmäkl.  
WERNSTRÖM, C O K verkm.  
Westerström, K A änkefru  
Westerström, K R hovr.not.  
WIDFORS, P L direktör

Wik, A fröken  
Wik, A förs.chef  
Wik, S änkefru

Zimdal, K O H hand.res.

Åhgren, A J sergeant

# Alla tiders andelsägare

## KRONOBERGSGATAN 9

Lägenhet 1 (1 tr, 4 rum): Jirlow, Harald ing, Lindahl, W herr 1927, Lindahl, L S fru 1936, Johansson, K W grossh. 1937, Johansson L fru 1942, Person, Ulf ing 1950, Person, Margit fru 1963, Josephson, Ingemar 1980

Lägenhet 2 (1 tr, 3 rum): Ohlsson, Pontus, bokbindare, Ohlsson, Evert exp bitr 1972

Lägenhet 3 (2 tr, 4 rum): Nilsson, H kamrer, Romander, Axel godsägare, Ahston, H kamrer, Sjögren, Carl godsägare, Dardel & Hagborg, bankirer 1922, Westin, Anna doktorinna 1923, Hallborg, Olof sjökapten 1941, Hannerz, Laila fru 1971, Hannerz, Ulf docent 1973

Lägenhet 4 (2 tr, 3 rum): Swedberg, A doktor, Wannberg, Axel grossh. 1921, Wannberg, Carl ryttmästare 1923, Wannberg, Ingeborg fru 1928

Lägenhet 5 (3 tr, 4 rum): Stubert, G direktör, Fahlstedt G A handlande 1921, Fahlstedt, H A ankefru 1921

Lägenhet 6 (3 tr, 3 rum): Petersson, J E verkmästare, Alvendal, Rolf herr 1967, Säfström, Ruth fru 1970, Netré, Hans kamrer 1973, Eng, Tord och Srejber, Eva 1980

Lägenhet 7 (4 tr, 4 rum): Ahston, H kamrer, Sjögren, Carl godsägare, Larsson J B godsägare, Bodin, G R köpmän 1922, Spira G köpmän 1931, Spira L fru 1942, Spira, Eivor fröken 1955

Lägenhet 8 (4 tr, 3 rum): Lagerbäck, C L järnvägstjm, Asp, Karl köpmän 1922, Asp, Anna fru 1958, Asp, Åke rådman 1963

Lägenhet 9 (5 tr, 4 rum): Romander, Axel, godsägare, Andersson, Victor generalkonsul, Bruhn, Hulda Kristina fröken 1923, Schaerling, Carl köpmän 1927, Andersson (Alvendal), Ragnar ingenjör 1938, Netré, Hans kamrer 1980

Lägenhet 10 (5 tr, 3 rum): Berven, Elis doktor, Sune, Ivar tandläkare 1929, Sune, Sigrid fru 1942, Johansson, Elsa, fru ..

## Drottningholmsvägen 1 (f d 1A)

Lägenhet 11 (1 tr, 5 rum): Andersson, Victor, generalkonsul, Wiese, Eugenie fru, Wickert, Harry köpmän 1947, Dahlgren, Otto civ ing 1952, Fredriksson, Gunnar herr 1974, Brattberg Hans och Lisbeth 1975

Lägenhet 12 (1 tr, 2 rum): Särnö, Anna fru, Blomquist, Hanna fröken, Andersson, Victor generalkonsul, Kleen, Else fru 1922, Thulén, Sven 1943, Thulén, Margit 1977, Brattberg, Hans och Lisbeth 1979

Lägenhet 13 (1 tr, 4 rum): Blomquist, Hanna fröken, Andersson, Victor, generalkonsul, Blomquist, Hanna skolförst. 1923, Carlsson, Frida fru 1935, Johnsson Britta fru

Lägenhet 14 (2 tr, 5 rum): Andersson, W civ ing, Palmér, L M godsägare 1930, Carlsson, Carl kamrer 1931, Carlsson, Kjell försäljn.chef

Lägenhet 15 (2 tr, 2 rum): Romander, Axel godsägare, Ahston, H kamrer, Sjögren, Carl godsägare, Dardel & Hagborg, bankirer, Stavenow, Doris lärarinna 1923, Stavenow, Amy fröken 1926, Eriksson, Sven Gottfrid spårvägsman 1937, Eriksson, Anna-Stina fru 1937, Olofsson, Hans 1965

Lägenhet 16 (2 tr, 4 rum): Romander, Axel godsägare, Ahston, H kamrer, Sjögren, Carl godsäg. Dardel & Hagborg, bankirer, Öquist, Anna E fru 1924, Forsell S, herr 1926, Johansson (Järbrink), Sigrid fru 1929, Kagan, U ing 1957

Lägenhet 17 (3 tr, 5 rum): Strömbeck, Per E direktör, Tjernbo, chof, fanjunkare 1926, Lindström, E ingenjör 1931, Lindström, K fru, Lindström, M fröken, Tengelin, Sten, direktör 1959

Lägenhet 18 (3 tr, 2 rum): Romander, Axel godsägare, Ahston, H kamrer, Sjögren, Carl godsägare, Dardel&Hagborg, bankirer, Kull, Gertrud fru 1923, Stavenow, Martha fru 1925, Blomgren, Erna fru, Sjöstedt, Harriet 1953, Winkelmann, Marie 1980

Lägenhet 19 (3 tr, 4 rum): Lindgård, Maria, Nilsson, Thora fru 1936, Svedenhult, Per förste polisassistent

Lägenhet 20 (4 tr, 5 rum): Granstedt, Erik, Granstedt, Eva fru

Lägenhet 21/22 (4 tr, 6 rum): Färnö, Anna fru, Rhodin, Victor E ingenjör, Spira, Gustaf köpman 1937, Spira L fru 1942, Schumacher, Jörgen civilekonom, Murray, Richard 1975

Lägenhet 24/25 (5 tr, 6 rum): Hildestrand, Sture grosshandlare, Blomberg, Reinhold, redaktör 1934, Hildestrand, Sture direktör 1938, Swahn, Olof professor

#### DROTTNINGHOLMSVÄGEN 3 (f d 1 B)

Lägenhet 26 (1 tr, 2 rum): Petersén, Karl R pianoarbetare, Karlsson, C A fabrikör 1923, Carlsson, Frida fru 1934, Jansson, Ida fröken 1938, Linck, Agda Dorotea fru, Holmgren, Einar 1976, Wirell, Inger 1977

Lägenhet 27 (1 tr, 1 rum): Fagerberg, O V stationsinspektör, Hellings, P A packmästare 1923, Hellings, Edla fru 1933, Hellings, Martin montör 1943, Fernberg, Gunilla fru, AB Manschetten, fru S Öberg 1965, Hannerz M fru 1969, Hannerz, Peter 1973, Tege- man, Anders 1976, Stiby, Else fru 1979

Lägenhet 28 (1 tr, 1 rum): Föreningens portvaktslägenhet tills 1974, då den såldes till Stiby, Else fru.

Lägenhet 29 (2 tr, 2 rum): Fröström, E G lokeldare, Fröström, Sigrid fröken 1944, Fröström, Evald lokförare 1953, Fröström, A E fru 1957, Ljungberg, Marianne fru 1968, Hultin, E-C fru 1970, Wiechel, Anna-Lisa fru 1978

Lägenhet 30 (2 tr, 1 rum): Bergquist, A R posttjänsteman, Broberg, Gunvor fru

Lägenhet 31 (2 tr, 1 rum): Romander, Axel godsägare, Ahston, H kamrer, Fagerberg, O V stationsinspektör, Sandberg E S fröken 1936, Ljung, Einar 1956, Edberg, Eva och Leif 1975

Lägenhet 32 (3 tr, 2 rum): Eriksson, J E verkmästare, Eriksson, Harry E 1962

Lägenhet 33 (3 tr, 1 rum): Boström, J A typograf, Aldersjö, K A köpman 1940, Ahlgren, Ingrid fru 1976, Höckert, Elisabeth och Åberg, E 1979

Lägenhet 34 (3 tr, 1 rum): Romander, Axel godsägare, Ahston, H kamrer, Sjögren, Carl godsägare, Dardel&Hagborg bankirer, Pettersson, E V järnvägstjänsteman 1923, Stål- brink, Åke ingenjör 1961, Alvendal, Rolf banktjänsteman 1963, Tengelin, Ulrika frö- ken, 1967, Tengelin, Sara fru 1969

Lägenhet 35 (4 tr, 2 rum): Stenbäck, Carl Gustaf verkmästare, Stenbäck, Arthur 1955, Andersson, Aina fru 1971

Lägenhet 36 (4 tr, 1 rum): Romander, Axel godsägare, Ahston, H kamrer, Sjögren, Carl godsägare, Dardel&Hagborg bankirer, Lindell, M fru 1923, Lindells sterbhus, Sten- bäck, Carl Gustaf verkmästare 1935, Stenbäck, Arthur 1955, Swahn, Lars-Gunnar 1971, Ursing, Karin 1975, Billqvist, Christer 1976

Lägenhet 37 (4 tr, 1 rum): Romander, Axel godsägare, Ahston, H kamrer, Sjögren, Carl godsägare, Linden, A direktör, Johansson, Adolf byggmästare 1923, Johansson, M L fru 1930, Person, Margit fru 1959

Lägenhet 38 (5 tr, 2 rum): Gilljam, G C posttjänsteman, Petersén (Palmsjö), K R verkmästare 1923, Palmsjö, Jenny fru 1947, Wennelöv, Hugo 1970

Lägenhet 39 (5 tr, 1 rum): Romander, Axel godsägare, Ahston, H kamrer, Sjögren, Carl godsägare, Dardel&Hagborg bankirer, Gustafson, Magdalena fru 1923, Swahn, Åke 1968, Swahn (Enger), Eva 1969

Lägenhet 40 (5 tr, 1 rum): Romander, Axel godsägare, Ahston, H kamrer, Sjögren, Carl godsägare, Dardel&Hagborg bankirer, Eriksson, J A järnarbetare 1923, Erikssons sterbhus 1945, Nilsson, Ingrid fru 1969, Enger, Eva och Robert 1979



FÖRENINGENS NUVARANDA STYRELSE: Från höger till vänster: Kjell Carlsson, ordförande, Hans Netré, sekreterare, Richard Murray, kassaförvaltare och Ulf Person, suppleant.

## STYRELSEN under 60 år

En ovanligt enig styrelse? Av de protokoll som finns bevarade (sedan 1932) framgår, att det förekommit delade meningar endast vid två beslutstillfällen: 1955 reserverade sig en ledamot mot att endast ett anbud tagits in för en ommålning. 1971 fanns reservation mot att en ungkarl anställdts som fastighetsskötare.

Första styrelsen av boende konstituerades efter årsmötet 1921. Dessa personer har arbetat i vår styrelse under dess 60-åriga tillvaro (första uppdraget anges med versaler):

### Ordförande:

Grosshandlare GUSTAV HILLVISTRAND  
1921-34

Jör Erik Granstedt 1934-48  
sten Olof Hallborg 1948-58  
ng OTTO JÄNGREN 1958-73  
Jn.ch. Kjell Carlsson 1973 ff

### Sekreterare:

Byggnadsing.	HARALD JIRLOW	1921-27
Ingenjör	ERIK GRANSTEDT	1927-34
Köpman	CARL SCHÄRLING	1935-38
Övermaskinist	J E ERIKSSON	1938-41
Ingenjör	RAGNAR ALVENDAL	1941-48
Fru	TORA NILSSON	1948-57
Ingenjör	RÅD HANNERZ	1957-70
Försäljn.ch	KJELL CARLSSON	1970-73
Studerand	LARS-GUNNAR SWAHN	1973-75
Kamrer	HANS NETRÉ	1975 ff

### Kassaförvaltare:

Verkmästare	CARL-GUSTAF STENBÄCK	1921-48
Ingenjör	Ragnar Alvendal	1948-72
Civilekonom	JÖRGEN SCHUMACHER	1972-76
Journalist	HANS BRATTBERG	1976-77
Forskarass.	RICHARD MURRAY	1977 ff

### Suppleant:

Ingenjör	VICTOR RHODIN	1921-27
Köpman	KARL ASP	1927-32
Köpman	CARL SCHÄRLING	1932-35
	KARL PETERSEN (Palmsjö)	
1935-41,		
Sjökapten	OLOF HALLBORG	1941-48
Fru	SIGRID JÄRBRINK	1948-57
Byggnadsing.	ULF PERSON	1957 ff

Stockholm, Kronobergsparken



1914 lär vykortet ha tarits. Då kunde man se huset från hörnet Bergsgatan-Polhemsgatan.

